

R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht

# Ludgerus Magazine

1 April 2014

## *Pasen*





## Inhoud

Pastor Gerrit Jan Westerveld over Pasen	3
Colombianen over paus Franciscus	5
De Vastenactie in de Ludgerusparochie	7
Het Groot Utrechts Kerkdictee	9
Het Fundament	10-11
80 Jaar zusters Augustinessen in Utrecht	12-13
Rooster vieringen in alle kerken	15
Lokale agendaberichten & Agenda	16-21

## Colofon

Het Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie van St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per jaar.

**Interim Hoofd- en eindredactie:** Armand Heijnen

**Redactie:** Nol van Beek, Armand Heijnen

**Tekstbijdragen:** Nol van Beek, Yosé Höhne-Sparborth, Erik Borgman, Werend Griffioen (Martinus Magazine), Adeline Riesselmann (Martinus Magazine), Frans Ritzer, Gerrit Jan Westerveld

**Traffic:** Nol van Beek

**Vormgeving:** Marijke Herber

**Druk:** Van Horssen OJ Service BV

**Oplage:** 4000

**Contactadres:**

Zie centraal secretariaat St. Ludgerusparochie

**Advertenties:**

Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie over prijzen en voorwaarden zijn te verkrijgen bij het centraal secretariaat

© Overname van berichten / artikelen uit dit magazine is mogelijk, mits met toestemming van het secretariaat van de parochie en met bronvermelding.

## Het parochiebestuur

Mgr. H.W. Woorts (voorzitter)  
 Laurens Baas (vicevoorzitter)  
 Vacature (secretaris)  
 Kiky Kanawi (penningmeester)  
 Jan van Kuik (gebouwen)  
 Robert Stok (personeelszaken)  
 Joop Schwartz (lid)  
 Vacature

## Het secretariaat

Centraal secretariaat Sint Ludgerusparochie  
 Nol van Beek  
 Boerhaaveplein 199,  
 3552 CT Utrecht.  
 030 – 244 13 19  
 secretariaat@sintludgerus.nl  
 www.sintludgerus.nl  
 Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag  
 9 – 16 uur

## Waarnemend pastoor

Mgr. H.W. Woorts, bereikbaar via centraal secretariaat

## Priesterassistenten:

Koos Smits, bereikbaar vanaf 1 april via secretariaat  
 Oscar Swijnenberg en Rigo Loozekoot

## Pastoraal werker:

Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl, tevens bereikbaar op 030 – 2963078.

B.g.g. zijn de pastores bereikbaar via het centraal secretariaat 030 – 244 13 19

Voor **noodgevallen** kunt u ook contact leggen via uw lokale secretariaat of lokale telefoonnummer (zie de pagina van uw eigen locatie).

Mededelingen, berichten, copy of andere bijdragen voor Ludgerus Magazine zijn meer dan welkom! Als u berichten heeft, schroom niet ze te versturen naar het secretariaat. Maar: hou het wel kort, zo'n 150 woorden per bericht. Op een pagina kunnen we niet meer dan 450 woorden kwijt. Heeft u een langere bijdrage, neem dan s.v.p. eerst even contact op met het secretariaat: 030 – 244 13 19. Het volgende nummer van Ludgerus Magazine verschijnt op: 27 mei 2014.

*Beste parochianen,*

## **Goede week en Pasen**

Binnenkort vieren wij de Goede Week die uitloopt op het Paasfeest. Johannes vertelt in zijn evangelie dat naast de moeder van Jezus, Maria van Magdala getuige is van het sterven van Jezus. Van Maria wordt eerder verteld dat ze door Jezus bevrijd is van zeven boze geesten: weer zichzelf is geworden. Na de overhaaste begrafenis, aan de vooravond van de sabbat, gaat zij, op de eerste dag van de week, - in het donker nog - naar het graf van Jezus. Bij aankomst ziet zij dat de steen voor het graf is weggerold. Blijkbaar weet ze dan dat het graf leeg is, want ze gaat met deze mededeling naar Simon Petrus en de andere leerling (Johannes?). Vanaf dat moment is er bij het graf een komen en gaan van mensen.

Johannes beschrijft hiermee het groeiende geloof in het leven van de Heer. Johannes meldt uitdrukkelijk dat het verhaal zich afspeelt op de eerste dag van de week. Daarmee maakt hij een verbinding met het verhaal uit den beginne, toen de aarde woest en leeg was. Door Gods spreken komt er licht en leven. Voor Johannes spreekt de Eeuwige opnieuw bij het graf van Jezus. Hij roept de Meester van de leerlingen uit het duister van de dood naar het licht van het leven.

En voor wie verder wil tellen: het verhaal speelt op de derde dag na het sterven van Jezus. De derde dag is in de traditie van Israël het moment van de wending ten goede. Op de derde dag van hun reis zag Abraham de berg liggen waarop hij Isaak zou gaan offeren, maar zijn zoon van de dood werd gered. Op de derde dag werd de profeet Jona, op de vlucht voor zijn opdracht door het zeemonster opgeslokt, uitgespuwd en aan land gezet. Op de derde dag veranderde Jezus op de bruiloft in Kana water in wijn. De derde dag staat in de traditie van Gods volk voor de verwachting dat de hemel de aarde zal aanraken...

Voor de volgelingen van Jezus heeft het geloof in de derde dag alles te maken met wat we vandaag, hier en nu, meemaken. We lezen vanaf Pasen tot Pinksteren elke zondag in de liturgie teksten uit het evangelie, die de ervaring vertolken dat het met de dood van Jezus niet voorbij is. Ook de lezingen uit het boek van de Handelingen van de apostelen laten ons zien hoe zijn leerlingen getuige zijn van de kracht van Zijn leven. Hij leeft hier en nu - over de grenzen van wat hun en ons vertrouwd is. Steeds weer blijkt voor de leerlingen van Jezus dat Gods werk doorgaat. Hij is voor hen een levende werkelijkheid.

Anno 2014 leven we nog steeds in een wereld waar de dood in velerlei gedaanten aanwezig is: we kennen talloze problemen en rampen. Maar wie durft te kijken en te luisteren mag soms ook getuige zijn van wonderen; van verrassende wendingen. Soms zie je mensen opveren uit hun tegenslag en ongeluk. Je ziet ze opleven en verder gaan. Daar raak je aan Pasen, zomaar even in een glimp gezien.



Binnenkort vieren we de Goede Week. We volgen dan Jezus in Jeruzalem op zijn weg van gehoorzaamheid aan de stem van de Eeuwige, die uitloopt op zijn gewelddadige dood. We horen in de paaswake van de engel het evangelie dat Hij is opgestaan. Hij die zijn leven lang Gods liefde een gezicht gaf is aan het niets, de leegte, ontkomen.

Ik hoop voor ons allen op goede dagen waarin we kracht opdoen voor ons leven tot eer van God en tot zegen van allen met wie we deze aarde delen. Ik wens u een zalig Paasfeest.

*Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker*





Dag en nacht  
bereikbaar voor  
directe hulp na overlijden  
(030) 262 2244

PCB

UITVAARTZORG

Donaudreef 25 · 3561 EL Utrecht

[pcbuitvaartzorg.nl](http://pcbuitvaartzorg.nl)



ANBI nr. 813846481



Katholiek onderwijs in India is  
mogelijk door uw hulp.  
*Wilt u ons helpen?*

[www.sintthomas.nl](http://www.sintthomas.nl) • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862  
ABN-AMRO: 47.76.87.334, t.n.v.  
St. Thomas Stichting te Utrecht



LAURENS BAAS MEDICOACHING

MANAGEMENT IN VERBINDING

coaching mediation training

*met het oog op inspirerende samenwerking*

*dokters worden er beter van*

Kennedylaan 2 3533 KH Utrecht tel 030-2947193 E [contact@laurensbaas.nl](mailto:contact@laurensbaas.nl)  
[www.managementinverbinding.nl](http://www.managementinverbinding.nl)

The Piano Player

Telefoon: 06-29065822  
Mail : [info@pianoplayerutrecht.nl](mailto:info@pianoplayerutrecht.nl)

[www.pianoplayerutrecht.nl](http://www.pianoplayerutrecht.nl)



Nol van Beek is een ervaren pianist met een zeer brede muzikale belangstelling. Waar mensen in een informele sfeer bijeen zijn zorgt hij voor onderhoudende en muzikaal verantwoorde achtergrondmuziek



Scan deze QR code

SCHILDERSBEDRIJF  
JOH VAN DOORN DE BILT B.V.



TEL. 030-2200109 [WWW.JOHVANDOORN.NL](http://WWW.JOHVANDOORN.NL)

# Colombianen over Paus Franciscus

Voor mijn vertrek naar Colombia had ik de brief van paus Franciscus gelezen van 8 december. Daarin herkende ik zijn hand in de zin: "De kerk roept....." Maar die zin was wel ingepakt in 15 paragrafen tekstcitaten van voorgaande pausen. Europese pausen. En ik vroeg me af, of mogelijk de Europese tekstcultuur te sterk zou zijn. Omdat ik voor arbeid in Colombia was, en omdat ik hoorde dat Ludgerus Magazine een themanummer aan de paus wijdde, vroeg ik daar eens rond.

- Door Yosé Höhne-Sparborth -

De overste van het klooster waar ik logeer, zei: "We weten het nog niet. Hij behoorde tot de conservatiefste Jezuïeten. We hebben hier veel te maken met erg conservatieve priesters, en dat zijn allemaal macho's. Vaak zeer arrogante macho's. Voor ons werk onder al die mensen die verdreven werden van hun kleine boerenhofjes, hebben we alleen maar iets aan de priesters die bereid zijn tussen deze mensen te leven. Die zijn anders. We wachten dus af, wat we te zien krijgen aan daden."

Een methodistische pastor, die meest met de Indiaanse bevolking optrekt, wees van de hand dat de paus zou lijken op aartsbisschop Oscar Romero van El Salvador. "Die was heel resoluut toen hij het eenmaal had begrepen. Hij pleitte voor evangelisatie van de rijken, omdat hij zag dat de rijken de oorzaak waren van de

omstandigheden waaronder de arm gemaakten moesten leven. Dat resolute mis ik bij deze paus. Hij probeert kool en geit te sparen. Hij benoemt kardinalen uit de hele bandbreedte. Roepen over armen klinkt goed, dat trekt de media aan. Maar hardop zeggen waar en door wie op welke wijze de zonde van



het onrecht wordt georganiseerd, of hij daartoe de moed zal hebben..? Romero had die moed. Daardoor werd hij onze stem." Een zuster waarmee ik een wijk

bezocht waar Afro-Colombianen wonen, ook kleine boeren die verdreven waren door de regering, ruim tien jaar geleden, zei me: "We weten nog niet of hij gericht bisschoppen tot de orde zal roepen die werkelijk de verkeerde kant kiezen, alleen maar verkeren tussen de hoogste kringen die verschrikkelijk omgaan met ons land en volk. Maar we zien wel duidelijk, dat de priesters die met de armen samen leven en werken, zich zeer door hem bemoedigd voelen. Zij voelen zich gesteund tegenover een hiërarchie die hen zo volledig in de steek laat, of zelfs de mantel uitveegt. Die priesters gaan met hernieuwde kracht aan het werk, dat merken we. Wij vrouwelijke religieuzen leven al jaren zonder die steun, we rekenen nergens meer op. Wij voelen ons geroepen door de ellende van het volk. Geen prelaat kan ons meer verwarren. Als de paus werkelijk weet door te zetten is dat mooi meegenomen. Maar wij wachten daar niet op."

# Geloven in deze tijd

Het thema van de internationale bijeenkomst van leden van de Jacobus-geloofsgemeenschap met partnergemeenschappen in Duitsland, Polen en Frankrijk luidt: 'Geloven in deze tijd'. Van 12 tot 14 september krijgt de Jacobus buitenlands bezoek!

- Door Frans Ritzer -

In mei 2013 was er ook al zo'n uitwisseling; toen naar Nysa in Polen. Bij die bijeenkomst is een oproep gedaan om te gaan zoeken naar (nieuwe) vormen van geloof, en op die toen ingeslagen weg willen we nu doorgaan. Om te laten zien dat geloof nog steeds leeft in mensen. Geloof is een breed begrip. Hoe kijkt u aan tegen geloof? Of wat doet u met uw geloof? En wat doet de geloofsgemeenschap. Welke vormen van geloof zijn er? Of wat te denken van de kreet: "Nou ik geloof op mijn eigen manier".

Al die vragen willen eigenlijk zeggen dat wij als christenen ieder op onze eigen manier met geloof bezig zijn. "I believe", is de befaamde uitspraak van Martin Luther King. Naar mijn mening zijn veel dingen mogelijk, als je er maar écht in gelooft. En volgens mij trachtte Jezus dat 2000 jaar geleden ook te vertellen. Maar dan met geloof in God.

Dat heeft mij aangespoord de partnergemeenschappen uit te nodigen in onze geloofsgemeenschap. De lokatieraad en de leden van de pastoraatgroep waren enthousiast en hebben ingestemd met het houden van een internationale bijeenkomst met als thema "Geloven in deze tijd".

In de uitnodiging aan de partnergemeenschappen zullen we onze vrienden dit thema voorleggen en



hen vragen om er in hun gemeenschap alvast over te praten. Dan kunnen we in september onze resultaten uitwisselen. In onze gemeenschap zullen verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd rondom dit thema of over aanverwante onderwerpen. Ook wordt er een symposium gehouden waarbij we de ervaringen die we opdoen in ons 'kerk willen zijn' aan elkaar uitwisselen. Als u wilt, kan en mag u hieraan deelnemen. Tevens zal er een kunsttentoonstelling georganiseerd worden, met werk van onze eigen parochianen. Ook kunst maken kan met geloof te maken hebben. Je moet erin geloven om je kunstwerk tot een goed resultaat af te ronden.

## Ludgerus-partnergemeenschap

In 1991 is er onder pastor Heinz Georg Surmund een werkgroep 'Partnergemeenschap' opgericht rondom Sint Ludgerus in de toenmalige St.Jacobus, St.Ludgerus en Salvatorparochie. De pastor had contact met de Ludgerusparochie in Ludinghausen vlak bij Münster in Duitsland. Ludgerus was de eerste bisschop in Münster. Vanuit die samenwerking zijn er meerdere partners opgezocht, wat weer veel uitwisselingen tot gevolg had: behalve met Ludinghausen ook met Bisschofswerda (in de voormalige DDR), met Nysa in Polen en Taverny in Frankrijk. Inmiddels is er ook contact met een gemeenschap in Afrika. Elk jaar komen de partners ergens bij elkaar; vorig jaar nog in Nysa, dit jaar dus in Utrecht.

# Vastenactie voor Irak



In de Ludgerusparochie wordt tijdens de Vastentijd gecollecteerd voor de paters Dominicanen in Irak. Pater Yousif Thomas Mirkis, inmiddels bisschop te Kirkuk (Koerdistaans Irak), heeft de bijbel laten vertalen in het Koerdisch voor heel Koerdistan. Voor de druk en verspreiding van die bijbel is € 17.000 nodig; € 10.000 daarvan heeft hij inmiddels gekregen, dus de productie is begonnen.

Als Ludgerusparochie steunen we zijn initiatief als vastenproject, en tevens zullen we aan de Katholieke Bijbelstichting vragen om bij te springen. Op die manier hopen we de nog resterende € 7.000 bijeen te krijgen.

In de Antoniusgemeenschap wordt tijdens de vasten gecollecteerd voor de Voedselbank in De Wijkplaats, maar daar zullen de vier zondagen die er staan voor missieprojecten gebruikt worden voor de collecte voor Irak.

Sinds het begin van de 20e eeuw werken Dominicanen in Bagdad. De leden van de orde

hebben zich na de Golf-oorlogen onderscheiden met hun inspanning voor vreedzame verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in hun land. De orde verzorgt de uitgave van een tijdschrift en een internetsite dat het gesprek tussen moslims en andere godsdienstige groepen (o.a. christenen) stimuleert. Leden van de orde zijn op diverse plaatsen betrokken bij de ontmoeting van mensen uit verschillende groepen

in de Irakese samenleving, die met geweld van alle zijden heeft te kampen.

Een van de leiders, pater Yousif Thomas Mirkis, is in de afgelopen jaren in nauw contact gekomen met enkele mensen uit de Utrechtse Ludgerusparochie, aan wie hij soms ook iets van zijn zorgen toevertrouwt. Tot zijn bisschopsbenoeming in januari woonde hij in Bagdad.

## Irak

De Eerste Wereldoorlog brak mede uit door het economische belang dat het Midden Oosten met zijn olie vertegenwoordigde - dat gebied was deel van het Ottomaanse Rijk. Wij beseffen nauwelijks, dat aan die oostelijke kant van 'Europa' minstens zo fel werd gevochten als in Frankrijk en België. Na de oorlog verdeelden Frankrijk en Engeland het gebied.

Maar na de Tweede Wereldoorlog werd in een vrij korte periode deze kolonisatie van het gebied losgelaten; er ontstonden de staten die we nu kennen: Jordanië, Palestina, Israël, Syrië, Irak, Saoedi-Arabië, Egypte. Daarbij werden rechte lijnen getrokken, die geen rekening hielden met stamverbanden.

De Koerden, een vrij groot volk, werden toen verdeeld over Turkije, Syrië en Irak. In het noorden van Iran woonden ook altijd al Koerden. Het is een volk met een eigen taal, die sterk van het Arabisch afwijkt. Onder de Koerden is een relatief grote groep christen. In elk van die landen vormen de Koerden een minderheid, die met diverse vormen van achterstelling of onderdrukking heeft te kampen.

De Bijbelvertaling is een erkenning van de Koerdische taal en een erkenning van hun eigen identiteit. Binnen de moeizame situatie nu in het Midden-Oosten helpen deze vormen van erkenning om de etnische spanningen te verminderen. De Dominicanen hebben in dit gebied een lange traditie van dialoog tussen geloofsgroepen en etnische groepen.

*Giften zijn welkom op bankrekeningnummer:*

**NL66 RABO 0176 9931 18 ten name van  
R.K. Parochie Sint Ludgerus**



# Benoeming Priester-assistent Koos Smits



Het parochiebestuur is buitengewoon verheugd u te kunnen mededelen dat de bisschop de eerwaarde heer K. Smits met ingang van 1 april a.s. heeft benoemd tot priester-assistent in de Sint Ludgerus parochie. Pastor Smits was eerder als kapelaan werkzaam in Overvecht en in Vinkeveen en vervolgens als pastoor in Hengelo (Ov.) en Arnhem. Op zijn eigen verzoek heeft de bisschop erin toegestemd dat Pastor Smits

geen bestuurlijke taken van een pastoor op zich zal nemen. Hiertoe blijft vicaris monseigneur Woorts als waarnemend pastoor aan onze parochie verbonden. Pastor Smits zal zijn liturgische, pastorale en catechetische werkzaamheden afstemmen met het pastorale team. Hij zal zich in het bijzonder gaan bezighouden met de catechese in ruime zin. Binnenkort zal hij zich in Ludgerus Magazine uitgebreider voorstellen.

## Column



## Verhalen uit de buurt

### Ruimte

*Ze belt op een middag op: hoi Heleen, hoe gaat het? En met je kinderen? We praten een tijdje aan de telefoon en ze vertelt dat ze moe is. We hebben er al eerder over gesproken, dat het veel was en dat ze eigenlijk wat ruimte voor zichzelf nodig had, maar dat ze niet wist waar die ruimte dan gecreëerd kon worden.*

*En nu komt het terug bij mij Heleen, nu voel ik dat ik teveel op m'n bordje heb gehad.*

*Het is ook veel, geef ik haar terug, je heb een zwaar en hectisch jaar achter de kiezen. De verhuizing, de plotselinge ziekte van haar man en de spanning die dat gaf, de plotselinge ziekte van haar vader en de zorg die daar voor haar bij kwam kijken. En daarnaast nog 'gewoon' de zorg voor haar gezin met vijf opgroeiende kinderen en de*

*kunst om iedere maand uit te komen met het geld.*

*Ik vraag haar wat haar nu zou helpen om toch die tijd en aandacht voor zichzelf in te bouwen. Ze vertelt dat de kinderen meer dingen zelf doen; hun eigen kamer opruimen en hun eigen taakjes. En met haar vader gaat het gelukkig beter, dat kost haar dus ook minder tijd en minder zorgen.*

*Ja en ik zou heel graag even weg willen, zegt ze, even eruit, maar dat gaat niet vanwege het geld.*

*Dat hoor ik je ook al een tijd zeggen, zeg ik, zal ik binnenkort langskomen om daar eens verder met je over te praten en te zoeken naar mogelijkheden?*

*Heel fijn als je weer eens langskomt, zegt ze. Ik heb je ook zo'n tijd niet gezien. Dat steekt even, ook al maakt ze me geen verwijt. Het klopt wat ze*

*zegt, ze stonden bij mij inderdaad onder het kopje 'gaat goed'. Andere mensen hebben mijn aandacht de laatste tijd opgeslokt en ik ben niet zomaar even binnengelopen bij hen, want dat voelde minder dringend. En toch broeide er wat bij haar.*

*Wat goed dat je me dan belt! zeg ik. Wat ben ik blij dat zij mij weet te vinden. We maken een afspraak. En als ze dan zegt ze dat ze het nodig heeft om zo af en toe even goed met mij te praten, hoor ik wie ik hierin voor haar kan zijn: onze relatie geeft haar ruimte om aan zichzelf en haar eigen verhaal toe te komen.*

*Heleen Heidinga, buurtpastor Stichting Buurtpastoraat Utrecht  
h.heidinga@buurtpastoraatutrecht.nl*



# Groot Utrechts Kerkdictee komt eraan!



**De taal van kerk en bijbel verdwijnt steeds meer uit de algemene taal. Niet zo vreemd, immers alle taal verandert. Maar opmerkelijk blijft het, zeker voor kerk mensen die nog wel min of meer vertrouwd zijn met de taalschatten uit christelijk-religieuze bron. Tegen deze achtergrond ontstond het idee om in Utrecht, kerkenstad bij uitstek, een groot Utrechts kerkdictee voor publiek te organiseren.**

De drie kerkbladen Kerk in de Stad, Ludgerus Magazine en Martinus Magazine, hebben elk een of meer medewerkers beschikbaar gesteld om het dictee van de grond te tillen. Bovendien ondersteunt het bestuur van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken dit nieuwe initiatief enthousiast en verleent waar nodig con amore medewerking.

Veel komt neer op liefdewerk-oudpapier. Maar helemaal zonder geld gaat het dictee niet lukken. De initiatiefgroep heeft er echter alle vertrouwen in dat de aangeschreven fondsen met een subsidie over de brug komen.

Het Groot Utrechts Kerkdictee vindt plaats op vrijdag 27 juni 's avonds in de Janskerk. Het is een wedstrijd waarvoor elke inwoner - gelovig, andersgelovig, niet-gelovig, kerkelijk of onkerkelijk - van de stad Utrecht en omliggende plaatsen mag intekenen. Maximaal 100 deelnemers: wie het eerst komt, het eerst maalt. Deze dicteewedstrijd is uniek, omdat vooral de spellingvaardigheid op het vlak van kerkelijke en bijbelse taal wordt getest. Het dictee is tot stand gekomen dankzij de inbreng van professionele neerlandici, literatoren en docenten. Als klap op de vuurpijl is het dictee ook nog eens een leuk spel. De presentator neemt het dictee met gevoel voor show af,

een jury brengt rapport uit alsof Het Laatste Oordeel heeft geslagen. Natuurlijk wordt er wat geschonken in de pauze, terwijl 25 docenten zich als corrector in het zweet werken. Al met al ingedriënten voor een geslaagd anders-dan-anders avondje uit.

In april opent de initiatiefgroep het e-mailadres waarop deelnemers en docenten voor de correctie zich kunnen aanmelden. Maar nu al

verwelkomt het dictee vrijwilligers voor de inrichting, opbouw, opruim en publieksbegeleiding in de Janskerk. Info/aanmelding bij de Ludgerusparochie, 030-244 13 19 of secretariaat@sintludgerus.nl.

*De initiatiefgroep bestaat uit Nol van Beek, Sietske Gerritsen, Werend Griffioen, Gérard Martens en Casper Staal.*

## Warming-up voor het dictee?

### Doe de taaltest!

#### A. Hoe spelt u dit?

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. a. ten allen tijde    | 4. a. paaskaars           |
| b. te allen tijde        | b. Paas kaars             |
| c. ten alle tijde        | c. Paaskaars              |
| 2. a. de Oud-Katholieken | 5. a. een jezuïetenstreek |
| b. de oud-katholieken    | b. een jezuïetenstreek    |
| c. de Oud-katholieken    | c. een jesuïetenstreek    |
| 3. a. medepredikant      |                           |
| b. mede-predikant        |                           |
| c. mede predikant        |                           |

#### B. Corrigeer de fouten

Het tweede Vaticaanse concilie erkende dat Christelijke stromingen, die van de moeder kerk zijn los geraakt, ook belangrijke dragers van het evangelie zijn; nochtans bracht een katholieke praelaat onlangs pijnlijk te berden dat de protestantse leer krachtens het Concilie van Trente nog steeds geld als vervloekt, rede waarom deze voorman niet alom bewierrookt werd, laatstaan op concensus mocht rekenen.

**Antwoorden staan op pagina 23**

# Fundament van het bes

In onzekere tijden ligt het voor de hand je af te vragen wat het fundament is van ons leven. Waarop is wat we zijn en wat we hopen eigenlijk gegrondvest? De locatie Dominicus en de stichting De Nieuwe Dominicus, die in Oog in Al in en rond de Dominicuskerk activiteiten voor een breder publiek organiseert, hebben daarom 'fundament' tot thema gekozen. Ik deel graag een paar gedachten over 'fundament' die in de bezinning erop de revue passeerden. Ook als richtingwijzer naar Pasen.

- Door Erik Borgman -

## **Een fundament leg je niet, maar blijkt er te liggen**

Juist in tijden van crisis en onzekerheid is zoeken naar een fundament gevaarlijk. Al snel kan het idee postvatten dat wanneer we ons fundament weer vinden, de onzekerheid verdwijnt. Als we weer weten wat voor ons fundamenteel is en waarom, en als we weer voor dat fundament kiezen, staan we weer stevig.

Het maar de vraag of dit wel klopt. In ieder geval in de Bijbelse getuigenissen en de traditie van de kerk

wordt er heel anders over fundament gedacht. Paulus schrijft aan de christenen van Korinte: 'Niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus' (1 Korinte 3, 11). Paulus bedoelt dat niemand, ook hijzelf niet, kan bepalen wat het fundament is van ons bestaan. Je kiest je fundament niet. Dat fundament is er en naar Paulus' overtuiging is dat fundament Jezus Christus. Deze is de uitdrukking, de belichaming van Gods liefde voor alle mensen.

Liefde als fundament dus. Liefde is niet op dezelfde manier stevig als

heipalen stevig zijn. De stevigheid van de liefde zit hem niet in het feit dat zij niet stuk kan. Liefde kan stuk, dat weten we maar al te goed. Maar de stevigheid van Gods liefde zit hem in de trouw. God is trouw in zijn liefde en die trouwe liefde, dat is het



fundament van het bestaan.

Ook de kerk fundeert dus zichzelf niet – niet met dogma's, niet met ambten en regels – maar God maakt zichzelf tot fundament van de kerk. Niet omdat wij altijd trouw zijn, maar omdat God trouw is, bestaat de kerk voort tot op vandaag.

## **Dienen als fundament**

We hoeven dus niet wanhopig op zoek te gaan naar een fundament dat niet kan bezwijken. De fundamenten die wij leggen, kunnen niet alleen bezwijken, zij bezwijken vroeg of laat ook. Alleen Gods trouw

blijft en zal steeds weer tonen hoe Hij het fundament van ons bestaan wil zijn.

Het hangt dus niet van ons af! Dat kan onder moeilijke omstandigheden een grote troost zijn. Aan dezelfde christengemeente in Korinte schrijft

Paulus dat zij hun bestaan duidelijk niet aan zichzelf te danken hebben. Zij waren naar menselijke maatstaf niet bepaald veelbelovend materiaal voor een stevig gefundeerde gemeenschap. Er waren onder hen, schrijft Paulus, 'niet veel geleerden, niet veel machtigen, niet velen van hoge afkomst' (1 Korinte 1,27). Toch zijn juist zij

blijkbaar gekozen om Gods kerk in Korinte te vormen. Dit laat zien dat God niet kijkt met menselijke ogen. God ziet iets in ons en op grond daarvan – op basis van dat fundament dat ons wordt gegeven – kunnen we het ook.

In de evangelies staat dat Jezus Christus als de Mensenzoon niet gekomen is 'om gediend te worden maar om te dienen, en om zijn leven te geven als losgeld voor velen' (Mt. 20, 28; Mc. 10, 45; vgl. Lc. 22, 27; Joh. 13, 14). De kerk blijft trouw aan haar fundament door zich geen zorgen te maken over hoe het met haar verder moet, maar zich in plaats daarvan

# taan

zorgen te maken hoe het met de mensen in onze wereld verder moet. Waar zij een steun blijkt te zijn zonder aan zichzelf te denken, toont de kerk zich fundament van een cultuur van menselijkheid. Juist als de kerk geen fundament wil zijn, kan zij het worden.

## Gods liefde als fundament

Geloof is alle zekere en vaste fundamenten los te durven laten. In de brief aan de Hebreëën wordt gezegd dat Abraham door het geloof gehoor gegeven heeft 'aan de roepstem van God' en vanuit zijn huis 'vertrok zonder te weten waarheen', omdat hij uitzag 'naar

de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is (Hebreëën 11, 8-11).

Gelovigen zijn per definitie niet thuis in de wereld zoals ze is. Zij hebben geen stevige gefundeerde woning. Christenen zijn 'vreemdelingen en bijwoners' op de aarde zoals deze is,, zegt de Schrift (Hebreëën 11,13; 1 Petrus 2,11; vgl. Psalm 39,13). Zolang de wereld is zoals ze is en niet getuigt van de liefde die God is, maakt geloof het bestaan niet zeker, maar onzeker. Geloven is op zoek gaan naar het ware fundament, dat alleen in de liefde te vinden is. Alleen als we waar we ook staan en hoe wij ook

gaan, gedragen worden door een liefde die getrouw blijft, staat ons leven werkelijk stevig. Want als we eerlijk zijn weten we wel dat wijzelf het die stevigheid niet kunnen geven. Ons fundament wordt naar christelijke overtuiging ten diepste zichtbaar in de geschiedenis die wij met Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen herdenken. Juist als het leven door alle fundamenten heen lijkt te zakken en er alleen de dood en de hel nog lijken te resten, komt het ware fundament aan het licht: God die in zijn liefde voor ons het leven wil, en wel in overvloed.



## Waarom wachten tot het laatste moment? Maak nu alvast kennis met Barbara.

Dat het moment van afscheid een keer komt, staat vast. Voor ieder persoon. Hoe dat moment eruit mag komen te zien, kan op allerlei manieren worden ingekleurd. Het lijkt vaak 'zo ver weg'. Toch kan het verlichting geven, om uw persoonlijke wensen nu alvast kenbaar te maken. Voor uzelf, maar ook voor uw naasten.

Barbara uitvaartverzorging werkt sinds 1955 aan het waarmaken van de persoonlijke wensen van allerlei mensen. Zodat ieder afscheid even uniek en bijzonder wordt, als de persoon zelf. Wilt u alvast van gedachten wisselen over uw persoonlijke afscheidswensen? Kom dan langs in Utrecht of Vleuten en maak kennis met de mensen en de mogelijkheden van Barbara uitvaartverzorging. Bel (030) 296 66 66, of kijk op [www.barbarauitvaart.nl](http://www.barbarauitvaart.nl)



Barbara uitvaartverzorging | Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht | Nieuwe Vaart 5, 3451 AH Vleuten | T 030 296 66 66 | E [info@barbarauitvaart.nl](mailto:info@barbarauitvaart.nl) | W [www.barbarauitvaart.nl](http://www.barbarauitvaart.nl)

# Zusters Augustinessen in de Waterstraat: Al 80 jaar open naar de

**De zusters Augustinessen: zo Utrechts als de Dom! 's Zomers met hun witte habijten en 's winters in het zwart, zijn de zusters bekende verschijningen in Utrecht. Dit jaar bestaat de orde 80 jaar. Reden om eens een dagje mee te lopen en te spreken met zuster Renée van Dijk.**

## **- Door Werend Griffioen en Adeline Riesselmann -**

Zuster Renée is net zo oud als de orde; op 24 februari 1934 zag ze het levenslicht in Aerdenhout. In maart van hetzelfde jaar stichtte de augustijner pater Sebastianus van Nuenen samen met Augustina van Reijssen een kloosterorde voor vrouwen die gericht zou zijn op het bieden van steun aan mensen in de knel, gebaseerd op de Regel van Augustinus. Tot op de dag van vandaag staat zuster Renée midden in de samenleving vanuit diezelfde inspiratie. Elke woensdag helpt ze als vrijwilliger bij de daklozenopvang in het Catharijnehuis: 'Als ik een bezoeker koffie geef, dan kijk ik hem aan. Het gaat erom de ander daadwerkelijk te zien, contact te maken.'

### **Inkleden**

'In 1962 ben ik als postulante ingetreden bij de Augustinessen om nooit meer weg te gaan. Weet je, ik voelde het niet als een heel grote stap. Als kind en jongere zijn religie en spiritualiteit mij altijd heel vertrouwd gebleven, iets in mij motiveerde mij om daaraan veel duidelijker gestalte te geven. Ja, ik weet het ook niet precies.' Haar moeder reageerde niet enthousiast op haar keuze.

Ze had haar dochter liever met een leuke jongen zien thuiskomen. Ook haar collega's van haar werk hadden reserve: 'Ze verwachtten dat ik binnen drie maanden terug zou zijn!'

'Toen ik ingekleed werd en mijn familie de sfeer proefde, waren ze wat meer gerust over mijn keuze. Als kloosternaam heb ik "Renée" gekozen. Niet voor niks: ik was opnieuw geboren als augustines.'

De leefregels van de orde spraken haar aan, zoals het feit dat je niet hoefde te breken met thuis of met je familie, zoals dat bij sommige andere orden wél de regel was. Het augustinessenklooster staat midden in de maatschappij en is door zuster Renée ook nooit als een afgesloten wereld ervaren. Sterker nog: samenleving buiten de kloostermuren was en is belangrijk. 'Onze kloosters staan open naar de wereld, we hebben niks met achter de tralies zitten of afgeslotenheid. Ik heb al die jaren ervaren dat dat bij mij past. Anders had ik het zo lang niet uitgehouden.'

Wat zuster Renée direct al erg aantrok bij de augustinessen, is dat je niet op je opleiding beoordeeld wordt, maar op je binnenkant. Nodig was alleen 'een gezond boerenverstand'. Medezusters met alleen lagere school kregen een cursus algemene

ontwikkeling. De stichters van de orde hadden goed begrepen dat een zekere kennis en cultuur de mens kan verrijken. Daarom werden er ook lessen kunstgeschiedenis gegeven en gingen de zusters na hun eeuwige professie een reis maken langs verschillende cultuurmonumenten in Frankrijk, waar zij indertijd ook een klooster hadden. De orde kent geen rangen en standen. Hoofdarbeid en handarbeid zijn er even belangrijk. Er waren van oudsher nogal wat onderwijzeressen onder de zusters en ook zij moesten in het weekend gewoon meedraaien in de keuken.

### **Meisjesstad**

Ze straalt als ze met veel warmte en humor herinneringen ophaalt aan de tijd dat ze in 'Meisjesstad' werkte. Meisjesstad werd in de jaren dertig opgericht door pater Van Nuenen om meisjes en vrouwen op te vangen, inmiddels is deze instelling opgegaan in De Tussenvoorziening. Ongehuwde moeders, misbruikte meisjes, verwaarloosde en vereenzaamde vrouwen vinden en vonden er een veilige plek om bij te komen. Tien jaar lang werkte ze er. Talloze verhalen kan ze erover vertellen, ieder mens is er een, elke mens doet je wat, maar de een blijft je meer bij dan de ander.

Zoals dat ene meisje van vijftien dat



# wereld

met baby en al op straat stond en door een maatschappelijk werkster bij de zusters werd afgeleverd. 'Ze deinsde terug toen ze onze habijten zag, de nonnen, daar had ze geen zin in!'. Maar zonder ouders om op terug te vallen - moeder vermoord, vader in de gevangenis - moest ze wel. Makkelijk was ze niet, ze had een hele grote mond, maar was wel goudeerlijk. Bovendien viel het op hoe goed ze voor haar kindje zorgde. Op de ochtend van haar zestiende verjaardag versierden we haar stoel, ze kreeg een lekker ontbijtje met een eitje en een bloemetje. 's Avonds zorgden we dat er een feestje was met een glaasje fris en iets lekkers en zongen we met z'n allen voor haar. Plotseling klom ze op een stoel en sprak ze ons allemaal toe: "Mensen, hartstikke bedankt! Ik heb van mijn leven nog nooit zo'n fijne verjaardag gehad!" Nou, dat doet je wel wat.'

Of het verhaal van die 82-jarige mevrouw die op een dag bij de zusters kwam. 'Ze had een goed leven achter de rug met een drogisterijwinkel en een eigen huis op Zuilen. In haar jonge jaren was ze een fervent motorrijdster geweest. Maar toen ze ouder werd had ze het huis laten verkrotten en aan iedereen die er maar om vroeg gaf ze geld. Op het laatst had ze niks meer. Bij ons knapte ze goed op, ze kon weer goed slapen en eten. De andere bewoonsters waren dol op haar omdat ze heel lief was.' Het maatschappelijk werk sprong in om haar financiële problemen te

saneren. Na drie maanden kon ze terecht in het Bartholomeus Gasthuis.

'Wat mij raakt is dat de meisjes en vrouwen op Meisjesstad onderling enorm solidair zijn. Ze helpen elkaar en spreken elkaar moed in. Niet alles hoefde van ons zusters te komen. In de tien jaar dat ik op Meisjesstad stond heb ik gezien dat ze de handen uit de mouwen steken. Ze helpen mee met de was, het mangelen en het vouwen. Ze ontlenen er eigenwaarde aan en bovendien is het ontzettend gezellig.'

## Het Catharijnehuis

Elke woensdag draait zuster Renée dienst in het Catharijnehuis voor daklozen, in een vast ploegje. Ze doet dat graag: 'Ik heb in mijn leven veel kansen gehad en aangegrepen. Veel daklozen staan met zoveel problemen in het leven; verslaving, zwakbegaafdheid, psychiatrische

stoornissen. De daklozenopvang doet echt iets met je. Sommigen zijn niet leuk, maar de meesten zijn heel erg lief. Ik probeer ze allemaal, stuk voor stuk, te zien. Onbeschoft gedrag laat ik niet tot me doordringen. Als ik me dat wel aantrek, geef ik ze ergens ook nog gelijk.'

## Burgerkleding

'Ik loop er niet mee te koop dat ik augustines ben. Ik help in het Catharijnehuis in burgerkleding omdat ik gewoon een van de vrijwilligers wil zijn.

Bovendien beweeg je je daarmee in die omgeving wat gemakkelijker. Bezoekers vragen me wel eens hoeveel kleinkinderen ik heb. Ik zeg dan dat ik religieuze ben en dus ook geen kinderen of kleinkinderen heb. Er zijn genoeg mensen op deze wereld, waaraan wij onze aandacht en zorg kunnen geven en dat maakt gelukkig.



# Iedere uitvaart uniek. Yarden



## Yarden Uitvaartzorg Utrecht

Yarden biedt u een passend advies en een persoonlijke uitvaart. Bij u in de regio kunt u vertrouwen op de deskundigheid van onze uitvaartverzorgers bij Yarden.

Yarden Utrecht  
Melding van overlijden: **088 9273 610**  
**0800 8192**

Algemene informatie: **0800 1292**  
[www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)



Yarden Uitvaartzorg werkt volgens het Keurmerk Uitvaartzorg



ledere uitvaart uniek

**st barbara**  
R.K. BEGRAAFPLAATS

**Begraafplaats  
St. Barbara**

Prinsesselaan 2  
3583 GZ Utrecht  
t 030 251 56 15

[www.begraafplaats-sintbarbara.nl](http://www.begraafplaats-sintbarbara.nl)

# Weekendvieringen

Ludgerusparochie t/m zondag 1 juni 2014 <sup>1)</sup>

	<b>Antoniuskerk</b> zo. 10 uur Byz 10.30 uur	<b>Dominicuskerk</b> zo. 10 uur	<b>Jacobuskerk</b> za. 18.30 uur zo. 10.30 uur	<b>Josephkerk</b> zo. 9.30 uur	<b>Nic. Mon. kerk</b> zo. 10.00 uur	<b>Rafaëlkerk</b> za. 19.00 uur zo. 11.00 uur
Za. 5 apr.			Woord/Comm.			Euch.viering
Zo. 6 apr.	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Euch.viering
Za. 12 apr			Euch.viering			Euch.viering
Zo. 13 apr. Palmzondag	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Euch.viering	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Euch.viering
<b>Vieringen in Goede Week en Pasen : zie overzicht hieronder</b>						
Za. 26 apr.			Woord/Comm.			Euch.viering
Zo. 27 apr.	Euch.viering	Euch.viering	Woord/Comm.	Euch.viering	Euch.viering	Euch.viering
Za. 3 mei			Woord/Comm.			Euch.viering
Zo. 4 mei	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Euch.viering
Za. 10 mei			Euch.viering			Euch.viering
Zo. 11 mei	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Euch.viering	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Euch.viering
Za 17 mei			Woord/Comm.			Euch.viering
Zo. 18 mei	Byz. Viering	Woord/Comm.	viering in de Josephkerk	Woord/Comm.	viering in de Josephkerk	Euch.viering
Za. 24 mei			Euch. viering			Euch.viering
Zo. 25 mei .	Woord/Comm.	Euch. viering 1e H. Communie	Euch. viering	Euch. viering	Euch. viering	Euch. viering
Do. 29 mei Hemelvaart	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Woord/Comm.	viering in de Jacobuskerk	viering in de Jacobuskerk	Euch. viering
Zo. 1 juni	Woord/Comm. Fam. viering	Woord/Comm.	Euch. viering	Woord/Comm.	Woord/Comm.	Euch. viering

## Goede Week en Pasen in Ludgerusparochie <sup>1)</sup>

	<b>Antoniuskerk</b>	<b>Dominicuskerk</b>	<b>Jacobuskerk</b>	<b>Josephkerk</b>	<b>Nic. Mon. kerk</b>	<b>Rafaëlkerk</b>
Witte Do. 17-4	18.00 Agapeviering	19.00 Euch. viering	19.00 Euch. viering	-	17.30 Sedermaaltijd	19.00 Euch.viering
Goede Vr. 18-4 Kruisweg	14.30	15.00	in Josephkerk	15.00	in Josephkerk	15.00
Goede Vr. 18-4 Viering	-	19.00 Oec. Kruisverering	19.00	-	15.00 met Spaanse gem.	19.00
Paaswake 19-4	19.00 Kinderen 20.45 Wo/Co	22.00 Euch. viering	22.00 Euch. viering	viering in Jacobuskerk	viering in Jacobuskerk	22.00 Euch. viering
1e Paasdag 20-4	10.00 Woord/Comm.	10.00 Euch. viering	10.30 Euch. viering	9.30 Wo/Co	11.30 ism Spaanse gem.	11.00 Euch. viering
2e Paasdag 21-4	10.30 Byz. viering	-	-	-	-	11.00 Euch. viering

**WEEKVIERINGEN: Eucharistieviering:** Rafael do. 9.30 | **Vespers:** wo. 19.00 Antonius | **1e Vrijdagviering:** Dominicus 10.00 ; Joseph 10.00 ; Jacobus 10.30 | **Morgengebed** Nicolaas-Monica 9.45 op 9 apr. en 14 mei | **Rozenkransgebed in mei:** Dominicus vr. 10.00 (op 2-5 om 9.45 !); Jacobus wo. 14.00; Joseph wo.18.30

<sup>1)</sup> NB update 10-3-2014 ; tussentijdse wijzigingen voorbehouden; raadpleeg op [www.sintludgerus.nl](http://www.sintludgerus.nl) de Ludgerus Actueel van lopende week of bel centraal secretariaat 030 – 244 13 19 voor actuele informatie.

# St. Jacobuskerk



Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht  
Telefoon: 030 – 244 22 01 | ma-vr: 9-13 uur  
Mail: mail@rkzuilen.nl

## Rozenkrans Bidden

Graag nodigen wij u uit om op de woensdagen 7, 14, 21 en 28 mei a.s. met ons het rozenkransgebed te bidden. Wij beginnen om 14.00 uur en na het rozenkransgebed is er gezellig samenzijn met een drankje en eventueel een spelletje. In de dagkapel van de St. Jacobuskerk. Bidt u met ons mee? *(Het Ouderenpastoraat)*

## Oecumenische Vespers op 4 mei

In Zuilen is de dodenherdenking bij het monument voor de gevallen, het vrijheidsvuur en het luiden van de Demkaklok, een druk bezochte en indrukwekkende bijeenkomst van iedereen die zich betrokken voelt bij onze vrijheid. Voorafgaand aan die algemene herdenking houden we in de Jacobuskerk een vesper om ook biddend en bezinnend te gedenken wat er

in de Tweede Wereldoorlog mis is gegaan in onze samenlevingen. We doen dat in de Jacobuskerk in samenwerking met de Roobolkapel en de Bethelkerk. 18.45 uur beginnen we, ruim op tijd om ook de stille tocht te lopen voor wie wil.

## Requiem van Fauré

Op 4 mei zal na de dodenherdenking in Zuilen het Requiem van Fauré worden uitgevoerd door het huwelijkskoor Capellamore, aangevuld met gastzangers uit diverse koren in de St. Jacobuskerk. Het koor staat onder leiding van Sonja Roskamp en wordt begeleid door Wouter van Belle. De toegang is gratis, maar voor de bestrijding van de onkosten zal er een deurcollecte worden gehouden.



# St. Rafaëlkerk



Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht  
Telefoon: 030 – 261 12 52 ma-vr : 10-12 uur  
Mail: secretariaat@sint-rafael.nl  
Website: www.sint-rafael.nl

## Sam's kledingactie

Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood is een van de grootste charitatieve kledinginzamelaars in Nederland. Meer dan 45 jaar zamelen zij met behulp van een groot vrijwilligersnetwerk, bedrijven, gemeenten en overige instanties kleding in. Op die manier levert Sam's een bijdrage aan een beter milieu. Ruim 3 miljoen kilo kleding wordt uit de afvalstroom

gescheiden. De opbrengst van de kleding gaat naar noodhulp-, wederopbouw- en preventie projecten van Cordaid Mensen in Nood. Dat ondersteunt Ontwikkelingslanden als Kenia, Congo en Zuid-India - landen die het moeilijk hebben door rampen, conflicten of armoede. Ook dit jaar doen wij, de Rafaël, uiteraard weer mee aan de inzameling. Wij houden u op de hoogte wanneer de inzameling plaatsvindt. Naast kleding zijn ook van harte welkom: lakens, handdoeken, gordijnen en schoenen, die per paar ingeleverd moeten worden. Inzameling heeft plaats op 12 april tussen 10.00 en 12.00 uur bij de kerk. *(Carmien Amo, diaconie)*



## Barbecue 2014

De jaarlijkse traditie van de Sint Rafaël barbecue zal dit jaar plaatsvinden op zondag 25 mei. We beginnen om 3 uur met koffie of thee, later gevolgd door een drankje. We verwachten rond de klok van vier met de barbecue te beginnen, zodat een tien minuten later het eerste vlees kan worden genuttigd.

We hopen op droog en liefst warm weer zodat we ook in de parochietuin kunnen genieten van lekkers en sfeer. Kosten zijn gelijk aan vorig jaar, 6 euro per persoon. Opgeven voor 19 mei zodat we weten wat er moet worden ingekocht. Eind april zullen de inschrijfformulieren beschikbaar zijn. U kunt zich ook via mail opgeven ( [secretariaat@sint-rafael.nl](mailto:secretariaat@sint-rafael.nl)).

Als u het leuk vindt om mee te helpen kunt u zich ook aanmelden. Er is genoeg te doen zoals opbouwen en afbreken, voorbereiding etc.

## Parochiefeest 2014

Eind september is ons traditionele jaarfeest. Bij het feest van september 2013 hebben de toenmalige organisatoren aangegeven te stoppen. Er is toen een oproep gedaan om opvolgers te krijgen. Op dit moment hebben zich al enkele mensen aangemeld, maar met meer mensen kun je ook meer doen.

Als u meer informatie wilt of als u zich wilt opgeven, stuur een email

([secretariaat@sint-rafael.nl](mailto:secretariaat@sint-rafael.nl)).

Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Marianne Bovelanders (na de mis van 11 uur) of schriftelijk via een briefje in de bus achter in de hal van de kerk.

## Het Paastriduüm

De waarnemend pastoor van de Ludgerusparochie, Mgr. Woorts, zal voorgaan bij de vieringen in het Eucharistisch Centrum, de Sint Rafaëlkerk, tijdens het Paastriduüm. De vieringen zijn

- \* Witte Donderdag, 17 april, om 19.00 uur,
- \* de Kruishulde op Goede Vrijdag, 18 april, om 19.00 uur,
- \* de Paaswake op 19 april, om 22.00 uur en
- \* plechtige hoogmis 1ste Paasdag, 20 april, om 11.00 uur

Ook op 2de paasdag is er om 11.00 uur een eucharistieviering.

## Ziekenzalving

Zondag 9 maart jl. hebben 23 mensen de ziekenzalving ontvangen in de St. Rafaëlkerk.



Dat gebeurde in de eucharistieviering van 11 uur, gecelebreerd door pastor Rigo Loozekoot. Zij waren omringd door familie en vrienden, maar ook door zeer veel parochianen, want de viering was goed bezocht. Pastor Rigo heeft er op zijn gebruikelijke wijze voor gezorgd dat het een feestelijke gebeurtenis was. Na de zalving heeft hij alle 23 mensen van harte gefeliciteerd want, zei hij, u gaat gesterkt terug in het leven en weet dat God bij u is. En dat laatste gold ook, viel te horen, voor veel andere kerkgangers.

## Door Hem en met Hem en.....

Enkele jaren geleden is door de bisschoppen benadrukt dat het Eucharistisch gebed alleen mag worden gebeden door de celebrant. Kerkgangers mogen daar niet in meedoen. Dat is voor heel veel priesters een punt van zorg. In de afgelopen jaren is in veel kerken de gewoonte ontstaan delen van dit gebed mee uit te spreken. Tegenwoordig is dat meestal alleen het einde er van. U weet wel: Door Hem en met Hem en..... Zo ook in onze kerk.

Als een priester zou zeggen dat het niet meer mag zal dat bij diverse mensen weer als betutteling worden ervaren. Dus doen ze dat maar niet. Maar soms proberen ze, met wisselend succes, er toch wat aan te doen.

Een voorbeeld: onze oud-pastoor Joachim Skiba heeft in zijn parochie ingevoerd dat dit laatste deel door hem wordt gezongen.

Mensen die regelmatig kerken in de St. Rafaël weten dat pastor Rigo probeert het meebidden te voorkomen door dit laatste deel van het gebed iets sneller te bidden. Met wisselend gevolg.

Een advies: als u een viering bijwoont als hij celebrant is, luister dan eens aandachtig naar het Eucharistische gebed i.p.v. het mee te lezen. En hoor dan wat ik hierboven schreef. En u krijgt begrip.

*(Kees van der Veeken)*

# St. Nicolaas-Monicakerk

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht  
Telefoon: 030 – 244 13 19 ma-vr : 9-12 uur  
Mail: rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl

## Ouderendag

Zoals elk jaar vindt op dinsdag 8 april weer de Ouderendag in ons Kerkcentrum Nicolaas-Monica plaats. Een dag waarop de "Ouderen" binnen onze Parochie extra verwend worden. Deze dag begint om 10.30 uur met een viering waarin Gerrit-Jan Westerveld voorgaat. Daarna is er koffie met wat lekkers. Vervolgens is er tijd om gezellig met elkaar te praten. De lunch daarna bestaat uit broodjes met eigen-gemaakte soep! Na de lunch is er muziek van Henny van Genechten. Cock van Beek sluit de dag af met een leuke Bingo. U kunt zich voor deze dag opgeven bij Penny Velasco van het secretariaat.

## Bijbelgroep

Eén keer per twee weken zijn wij te gast bij de zusters Augustinessen in de Waterstraat. In de gewelven -werfkelders- van hun klooster komen we met een groep samen om ons te verdiepen in één van de

peilers van ons geloof: de Bijbel. En we zijn gewoon aan het begin begonnen met het Scheppingsverhaal in Genesis.

We lezen een stuk tekst, vergelijken vertalingen en al samen pratend proberen we te ontdekken wat deze verhalen ons vertellen over God, over de mens en over de relatie tussen God en mens, en tussen mensen onderling. Regelmatig ontdekken we dat er in de bijbeltekst net iets anders staat dan het beeld dat wij in ons hoofd hebben. Zo staat er nergens in de bijbel dat het offer van Kaïn niet goed was. Er staat alleen dat God het offer van Abel zag.

We verbazen ons over de o zo herkenbare reacties van de eerste mensen. Niets menselijks is hen vreemd - jaloezie, wantrouwen, schaamte. Door zo samen te lezen realiseren we ons alleen maar meer dat de bijbel een spiegel voor ons is. Een leerzame spiegel. Maar ook zeer hoopvol, want steeds weer geeft God de mens(heid) de kans om opnieuw te beginnen.



# St. Antoniuskerk

Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht  
Telefoon: 030 – 293 08 79  
Mail: antoniusvanpadua@hotmail.com

## Familievieringen

Op zaterdag 19 april (paaszaterdag) is om 19.00 uur de oecumenische kinderpaasviering in de Antoniuskerk. Deze wordt georganiseerd door de Antoniuskerk samen met de protestantse Wijkgemeente Utrecht-West. Kinderen spelen het paasverhaal na. De kerk is open vanaf 18.30 uur en na afloop (19.45 uur) is er limonade en koffie/thee. Een viering door en voor kinderen!



Op zondag 1 juni is de laatste Familieviering vóór de zomervakantie. Dit jaar hebben we de Aartsmoeders gevolgd. Schitterende verhalen! We sluiten nu af met Rachel. Om 10.00 uur is de viering en om 10.45 uur is er limonade en koffie/thee. De tuindeuren gaan dan open! Informatie over de Familievieringen en kinderactiviteiten vanuit de Antoniuskerk op Facebook Familieviering Antonius. Meld je aan voor de mailinglijst en stuur daarvoor een mailtje naar: familievieringantonius@gmail.com

### Interreligieus en multicultureel Zomerfeest

Het is inmiddels een traditie geworden om in de Antoniusgeloofsgemeenschap de langste dag van het jaar, 22 juni 2014, te vieren met burens en wijk. Dat organiseren we samen met onze Joodse en Islamitische broeders en zusters. Dit keer misschien in de moskee aan Kanaalstraat-Damstraat, als die dan klaar is. Anders gewoon weer in de tuin van de Antoniuskerk (en bij slecht weer in de kerk zelf).

#### Het voorlopige programma:

-16.00 – 17.00 uur: interreligieus muzikaal programma  
-17.00 – 18.30 uur: cultureel muzikaal programma  
-18.30 -21.00 uur feest met Trio C tot de Derde Tussendoor zijn er hapje en drankjes.  
Het hele evenement is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

### Byzantijnse gemeenschap in de Sint Antoniuskerk

#### 'De dienst van de voorafgewijde gaven'

Op vrijdag 11 april is er om 15 uur een bijzonder viering, eigen aan de Vastentijd. Het is een vesperdienst waarbij ook de Heilige Communie wordt uitgereikt. Men noemt dit 'de dienst van de voorafgewijde gaven'. Het is een ontroerende liturgie waarbij wordt uitgebeeld hoe wij, net als Mozes, de berg opgaan om tot God te naderen. Bij deze opgang naar God worden de pelgrimspsalmen gebeden die de joden baden bij hun bedevaart naar Jeruzalem.

De vele wierook beeldt de wolk uit waarin Mozes de aanwezigheid van God beleefde. Gezongen wordt

het prachtige gezang:

laat mijn gebed  
mogen stijgen als  
wierook omhoog tot  
uw aanschijn. Als de  
priester de gewijde  
gaven plechtig naar  
het altaar draagt,  
beleeft men daarin  
hoe Mozes de berg  
afdaalde om Gods  
Thora aan het volk  
te brengen. Zo

komt God naar ons toe in de Communie. Het is een prachtige voorbereiding op Pasen.



#### Pasen en andere vieringen

Pasen is in de Byzantijnse traditie het feest der feesten. Op Tweede Paasdag, 21 april, dus niet op zondag, is onze Paasviering. Voortdurend klinkt het feestelijk Paastropaar: Christus verrees uit de doden, door zijn dood overwon Hij de dood en leven schenkt Hij hen die zijn in het graf. De viering begint met een plechtige bewieroking met het herhaald paastropaar en de psalmverzen die de vreugde over de overwinning van God op kwaad en dood bezingen. Aan het einde van de viering wordt het paasbrood en het pascha gezegend, een heerlijk mengsel van kwark, vruchten en rozijnen. Iedere bezoeker wordt uitgenodigd om er zich na afloop te goed aan te doen.



*Pastor Paul Brenninkmeijer*

# St. Josephkerk



Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht  
Telefoon: 030 – 271 93 93 ma, di, vr : 14-16 uur  
Mail: draaiwegkerk@planet.nl

## Carnavalsmis

Zondag 2 maart was de 37e carnavalsmis in de Joseph. Voorganger was Mgr Woorts, geassisteerd door ons koor Cantate Domino en de blaaskapel de IJsbrekers. Mgr Woorts én de vader van de bisschop kregen een prinselijke onderscheiding. Afgesloten werd met "Nie knieze, nie zeuren".

## Goede Vrijdag



Op **Goede Vrijdag** vieren we, dat woord mag gebruikt, het sterven van onze Heer. Het is jammer dat

de Goede Vrijdag meer een dag als alle andere is geworden. De Joseph heeft traditiegetrouw vanaf drie uur het lezen van het lijdensverhaal volgens Johannes met 3 lectoren, hetgeen het verhaal tot leven brengt. Daarna volgt de kruis- en bloemenhulde. Het koor heeft een belangrijk aandeel: het zingt o.a. het Populemeus en Dit is het Kruis (GvL 595). Het is ieder jaar een opbouwende en gewaardeerde viering. Mensen brengen bloemen mee, die later weer gebruikt worden om met Pasen de kerk mooi te versieren. De **Paaswake** vieren we in de Antonius (kinderviering) of de Jacobus. Paasochtend is in de Joseph de **Paasviering** met Pastor Westerveld. Bij voorbaat weer dank ook aan ons koor Cantate Domino. Het is intussen kleiner geworden en is nu echt een kamerkoor geworden. "Het zingen in een kamerkoor vraagt méér inzet, ervaring en nauwkeurigheid dan in grotere formaties" heeft men mij geleerd.



Foto: Dick van der Horst (2013)

Het koor zingt nu 3x per maand in de Joseph en repeteert elke dinsdagavond. Het koor is een hechte familie, compleet met het vieren van verjaardagen en elk jaar een uitje. De meeste koorleden wonen inmiddels buiten de parochiegrenzen, maar komen trouw naar de Joseph. Het koor zou graag weer wat nieuwe leden erbij hebben, dus kom eens een dinsdagavond proefzingen!

## Open Kerk in de Joseph

De twintigste eeuw was voor katholieken een eeuw van emancipatie. Parochianen van de Joseph zijn overal in Nederland en op alle continenten terecht gekomen. Soms kom je mensen nog eens tegen als de kerk weer open is voor bezoek (vanaf mei). Bijvoorbeeld die parochiaan uit Canada, want men weet de Joseph te vinden. Van hem hoor je dan dat ook in Canada de katholieke kerk sterk in aantallen terug is gelopen.

Op 4 februari 2014 verscheen in de *Oud-Utrechter* (bijna) een hele pagina over de Joseph van oud-parochiaan Peter J. Hoevenaars, onder de titel *Josephkerk kent rijke historie*. Interessant om te lezen, voor wie in de Joseph is opgegroeid én voor wie niet in de Joseph is opgegroeid. Er spreekt nostalgie uit naar het "warme bad" van toen. Voor wie het niet meegemaakt heeft is het ook nauwelijks te geloven dat er vijf missen op zondag waren in de Joseph... Op mijn vraag heeft dhr Hoevenaars, die inmiddels in Hellevoetsluis woont, een aanvulling gegeven. Zo is hij na een pauze tussen zijn twintigste en dertigste toch weer volop actief binnen de kerk. Hij ziet de minpunten van toen (het misbruik..., misschien weinig diepgang in het geloven...) maar in zijn beleving "was er toch aanzienlijk meer positiefs dan negatiefs". Hij hoopt echt dat de groep getrouwen weer groter wordt en vooral ook dat die groep door jongeren aangevuld zal worden, zodat er toch ook een eigentijds gezicht komt en de kerk weer toekomstbestendig wordt en opnieuw de diepte en het mysterie van ons mooie geloof kan uitleggen.

(Charles Vrencken)



# St. Dominicuskerk



Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht  
Telefoon: 030 – 293 52 45 | ma-vr : 9-12 uur  
Mail: [secretariaat@dominicuserkrecht.nl](mailto:secretariaat@dominicuserkrecht.nl)  
Website: [www.dominicuserkrecht.nl](http://www.dominicuserkrecht.nl)

## Kinderactiviteiten

**Vrijdag 11 april 15.30-17.00 uur** zijn alle kinderen van de Ludgerusparochie tussen 2 en 12 (tot 7 jaar met eigen begeleiding) welkom om **Palmpaasstokken** te maken. Neem een houten kruis mee en wat lekkers voor aan de stok. Materiaal om te versieren is aanwezig. Dominicuskerk, ingang Palestrinastraat 1.

Op **Palmzondag 13 april 10.00 uur** luisteren de kinderen tijdens de kinderwoorddienst naar een verhaal over de intocht in Jeruzalem en krijgen ze een broodhaantje voor op hun Palmpaasstok. Na de viering brengen ze hun stok naar mensen die wat extra aandacht verdienen.



## Woensdag 16 april Paasviering Dominicusschool

Alle kinderen van de Dominicusschool komen naar de kerk. Zij nemen een zelfgemaakte bloem mee en leggen die op het grote kruis. Teken dat het leven doorgaat na de dood. Ze steken een kaars aan voor alle mensen aan wie zij speciaal willen denken. Ook op **Paaszondag 20 april 10.00 uur** is er kinderwoorddienst. Na de viering mogen de kinderen in de tuin eieren zoeken. Wekenlang hebben Noah, Jordy, David, Niels, Nienke, Julianna, Nadège, Bruno, Brechje, Lucia en Sofie zich voorbereid: geluisterd en nagedacht over de 10 richtingwijzers die Mozes van God kreeg, net als Mozes' volk brood gebakken voor onderweg, meegedaan met de Vastenmaaltijd en een askruisje gehaald, Palmpaasstokken gemaakt en rondgebracht, de tafel klaargemaakt op Witte Donderdag ... En dan is het eindelijk zo ver: op **zondag 25 mei 10.00 uur** ontvangen ze in de Dominicuskerk hun **Eerste Communie**.

## DE NIEUWE DOMINICUS



**Dinsdag 8 april en 6 mei 20.00-22.00 uur: Dominicusleesgroep**

De Dominicusleesgroep leest *Leven met Dominicus*, geschreven door Arjan Broers. In dit boek staan zeven kenmerken van de dominicaanse levenshouding centraal: beweeglijkheid, nieuwsgierigheid, overgave, democratie,

compassie en waarachtigheid.

*Locatie:* dagkapel, Palestrinastraat 1

*Aanmelden:* [info@denieuwedominicus.nl](mailto:info@denieuwedominicus.nl) of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

**Donderdag 10 april, 20.00-21.30 uur: Begeleide meditatie**

*Stilte / waar je God kunt horen / open hart en open oren / stilte om te zijn.* Deze meditatiegroep is bedoeld voor wie enige ervaring heeft met meditatie. Nieuwe deelnemers zijn welkom.

*Locatie:* dagkapel Dominicus, Palestrinastraat 1

*Kosten:* €12,50

*Aanmelden en informatie:* [info@seintjebos.nl](mailto:info@seintjebos.nl)

**Zondag 13 april, 15.00-16.00 uur: Voorjaarsconcert 'May the road rise to meet you'**

Kamerkoor Amor Vincit (o.l.v. Michel de Kort) en vrouwenkoor Otia (o.l.v. Annemiek Laarhoven) zingen o.a. liederen van Bob Chilcott, Michael McGlynn, Henri Purcell en uit de film *Les Choristes*. Soliste Sonja Heimans, pianobegeleiding Elitza Jansen-Dobrev. Na afloop borrel.

*Locatie:* Dominicuskerk, Händelstraat

*Kaarten in de kerk:* volw. €7,-; kinderen €2,- (incl. consumptie)

**Donderdag 12 juni, 20.00-21.30 uur: Begeleide meditatie**

Laatste avond van deze serie. Zie bij 10 april.

Voor actuele informatie en overige activiteiten in de Dominicus zie [www.denuwedominicus.nl](http://www.denuwedominicus.nl). Voor twitteraars: @nuewedominicus

# Agenda berichten



## *Vastenactie Ludgerusparochie*

Elders in deze Ludgerus Magazine hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het doel van de vastenactie 2014 in onze parochie, te weten, het meehelpen aan het (laten) drukken van de bijbel in het Koerdisch. Een initiatief van Pater Yousif Thomas Mirkis, pater dominicaan in Irak. Uw giften zijn altijd welkom op bankrekening nummer: **NL66 RABO 0176 9931 18** t.n.v. R.K. Parochie Sint Ludgerus (NB in het vorige nummer stond een onvolledig bankrekening nummer, onze excuses hiervoor).

## *Eerste H. Communie*

Wekenlang hebben Noah, Jordy, David, Niels, Nienke, Julianna, Nadège, Bruno, Brechje, Lucia en Sofie zich voorbereid: geluisterd en nagedacht over de 10 richtingwijzers die Mozes van God kreeg, net als Mozes' volk brood gebakken voor onderweg, meegedaan met de Vastenmaaltijd en een askruisje gehaald, Palmpaasstocken gemaakt en rondgebracht, de tafel klaargemaakt op Witte Donderdag ... En dan is het eindelijk zo ver: op zondag 25 mei 10.00 uur ontvangen ze in de Dominicuskerk hun Eerste Communie.

## *H. Vormsel*

Voor het H. Vormsel is een groep van 5 kinderen gestart. Zij zullen op zondag 15 juni 2014 om 11.00 uur in de Rafaelkerk gevormd worden door Mgr. Hoogenboom. In april starten de voorbereidingsavonden in de Kerkcentrum Nicolaas-Monica, Boerhaaveplein 199. Deze zijn gepland op woensdagavonden en starten om 19.00 uur. Zie ook: [www.sintludgerus.nl](http://www.sintludgerus.nl)

## *Bijbelleesgroep*

De eerstvolgende bijbelleesgroep bij de zusters Augustinessen in de Waterstraat 2 is op donderdag 10 april. We beginnen om 19.00 uur tot 20.30 uur. Ieder die mee wil doen is welkom. Graag even opgeven bij Anne-Marieke Koot ([a.m.koot@casema.nl](mailto:a.m.koot@casema.nl) tel: 030-2444032)

## *Chillavonden in de Rafaelkerk*

De chillavond is een maandelijks avond voor jongeren waarbij ontmoeting en geloof centraal staan. Op de avond zelf is het de bedoeling dat er een mix ontstaat tussen geloof en ontspanning. Het programma is elke avond anders, maar als basis wordt de gezamenlijke viering (in de Rafaelkerk om 19:00) aangehouden met daarna diverse activiteiten. De avond eindigt officieel om 23:00. De eerstvolgende data: zaterdag 19 april, 17 mei en 21 juni 2014. Informatie bij: Ignace Scheerboom, [iamscheerboom@hotmail.com](mailto:iamscheerboom@hotmail.com)

## *Geloven Nu in de Rafaëlkerk*

Ben je toe aan geloofsverdieping? Eén keer per maand komen de deelnemers aan Geloven Nu samen voor een bezinning en gesprek rond een tekst uit de Bijbel. Nieuwkomers zijn altijd welkom. De bijeenkomsten zijn van 20.00-21.30 uur in de pastorie van de Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, Utrecht. Vragen? Neem contact op met Tim Schilling: [timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl](mailto:timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl) Eerstvolgende data : woensdag 23 april, 28 mei en 25 juni 2014.

## *Inheemse volken , bij ons aan huis?*

In de Paasweek, op vrijdagmiddag 25 april, zal in



de Nicolaas-Monicakerkcentrum (Boerhaaveplein 199) een bezinningsmiddag zijn, een pelgrimstocht van gerechtigheid en

vrede. Er wordt een radicale keuze gemaakt: beginnen op onbekend terrein. Daar, waar het onrecht het meest hardnekkig voort woekert. Inheemse volken betalen voor onze mobieltjes, voor onze kleding, voor onze melk en kaas, voor ons goud... Hoe gaat dat in zijn werk? En kunnen wij daartegen onze mouwen opstropen? We pelgrimeren door onszelf te vragen: wat heeft dat

te maken met ons geloven in God? Of met ons dagelijks leven? Kunnen wij tekenen van hoop worden? Kerk en Vrede, Basisbeweging, Raad van Kerken, Quakers en Doopsgezinden werken mee aan deze dag, en zingen met ons mee om vrede. Aanvang: 13.00 uur; afsluiting om 16.30 uur. Aan de zaal betalen € 5,-  
Aanmelden bij Kerk en Vrede, 030-2316666 of secretariaat@kerkenvrede.nl (Yosé Höhne-Sparborth)

### Omega

Het katholieke jongerentijdschrift Omega Magazine gaat zich richten op een nieuwe doelgroep: jongeren tussen de 18 en 25 jaar, en met op jongeren die nog niet zo actief zijn in het geloof. Omega Magazine is als vanouds een inspirerend, jong en katholiek blad, in een taal die iedereen begrijpt. Losse bestellingen en abonnementen kunnen worden aangevraagd door een mail te sturen naar administratie@omega-magazine.nl. Voor meer informatie, mail naar redactie@omega-magazine.nl. (Annemarie Scheerboom)

### Korte bedevaart naar Echternach 9-10 juni 2014

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook in 2014 een bedevaart naar Echternach. Deze korte pelgrimage voert naar het graf van de eerste bisschop van Utrecht en de patroon van de Nederlandse kerkprovincie Sint Willibrord. Het vertrek is op Tweede Pinksterdag, maandag 9 juni, vanuit een aantal locaties in het aartsbisdom.



Rond 12.00 uur komt de groep aan in Luxemburg, waar geluncht wordt. Aansluitend is er een rondleiding in de OLV kathedraal waar zich het beeldje bevindt van Maria, Troosteres der Bedroefden. Het bezoek aan Luxemburg wordt afgesloten met een Eucharistieviering in de kathedraal. Daarna dineren de pelgrims in het hotel in Luxemburg. Na het diner wonen de pelgrims het plechtig openingslof bij in de Willibrordbasiliek.

Dinsdag 10 juni wordt de bekende 'springprocessie' gehouden. Na het ontbijt vertrekken de bedevaartgangers naar de basiliek voor de pontificale Mis. Om 9.30 uur begint de springprocessie, waaraan jaarlijks twaalf- tot veertienduizend pelgrims meedoen. Daar zijn acht- tot negenduizend springers bij. Na het lof vertrekt de bus richting Nederland.

Kosten (o.b.v. tweepersoonskamer, incl. diner op maandag en hotelovernachting, excl. lunches): € 135 p.p. Toeslag eenpersoonskamer: € 35 p.p.  
Meer informatie en aanmelden: dhr. Lokate, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl / tel.: 06 30162548 en via www.vnbreizen.nl.

### TOEVLUCHT, nachtopvang voor daklozen

In de Prinsenhof, Eykmanlaan, voormalige kerk van de PKN, worden sinds 1 oktober tot soms 30 mannen 's nachts opgevangen in de voormalige kerkzaal. Tijdelijk, tot 18 mei. Bijna 100 vrijwilligers zijn nachtwacht en verzorgen 's avonds en 's morgens een maaltijd.

Dit is een opvang onder protest, omdat het eigenlijk een taak van de Gemeente Utrecht is. Utrecht heeft verleden jaar de nachtopvang tot 1/3 vermindert. Vrouwen, kinderen en zieke mannen worden nog opgevangen, gezonde mannen niet.

De meerderheid zijn uitgeprocedeerde vluchtelingen die ook niet naar hun land terug kunnen, dus hier klem zitten als 'illegalen'.

De PKN verzoekt steun van alle kerken in Utrecht om druk op de gemeente uit te oefenen om de nachtopvang weer uit te breiden. Daartoe vragen ze het volgende:

1. Op [www.toevluchtutrecht.nl](http://www.toevluchtutrecht.nl) de petitie ondertekenen
2. Op Palmzondag een protestbrief (standaard) te versturen naar de gemeente
3. Op 18 mei op het Domplein met alle voorgangers een manifestatie bijwonen
4. DRINGEND VERZOEK: tot 18 mei is voedsel nodig, voor ontbijten.
5. Ook geld blijft welkom, zie website [www.toevluchtutrecht.nl](http://www.toevluchtutrecht.nl)

### Antwoorden op de taaltest

Spelling: 1b, 2b, 3a, 4a, 5b  
 Corrigeer de fouten: Tweede Vaticaanse Concilie - christelijke - moederkerk - losgeraakt - nachtans - prelaat - berde - geldt - reden - bewierookt - laat staan - consensus  
 Beoordeling van uw score: Hallo! Grote kans dat u op 27 juni met de trofee van het Groot Utrechts Kerkdicht naar huis gaat. 6-10 missers: Door het oog van de naald! De hoop op het erschavotte is nog niet verloren. 11 missers en meer: Sakkeroo! Maar kop op! Het is slechts een spelletje. Doe gewoon gezellig mee met het Groot Utrechts Kerkdicht.

Iemand  
verliezen  
is al erg  
genoeg



UITVAARTVERZORGING H. AGTERBERG

Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht. 030 - 251 09 82.  
[www.agterberg.nl](http://www.agterberg.nl)